

Sven Håkan Paulson (1922-2011)

Källarmästare Sven Håkan Paulson, Stockholm, har avlidit 88 år gammal. Hans gärning inom svensk simsport har redan uppmärksammats. Han gjorde emellertid särskilt stora insatser också inom restaurangnäringen och Svenska kyrkan.

Sven Håkan Paulson övertog Löwenbräu av sina föräldrar. Restaurangen, som öppnats 1910, låg på Jakobsgatan 20 där föräldrarna bodde och där Sven Håkan Paulson och hans bröder växte upp. 1942 avled fadern och modern övertog restaurangen, med ett ökat ansvar också för sönerna. Efter arbete som smörgåsnisse på Gripsholm, utbildning och praktik blev det familjens företag som gällde för Sven Håkan Paulson. "Löwet" blev en klassisk och välrenommerad Klararestaurang, med inte minst tidningsfolk som gäster.

Klarabo förblev Sven Håkan Paulson nästan hela livet. Löwenbräu tvingades däremot flytta 1969 då grävskoporna nådde fram till Jakobsgatan. Dess nya plats blev Fridhemsplan, där ett rum från den gamla restaurangen bevarats. Sven Håkan Paulson spelade under lång tid en mycket viktig roll också i näringens bransch- och arbetsgivarorganisationer.

I Svenska kyrkan kom Sven Håkan Paulson att vara verksam i närmare sex decennier. Först i S:ta Clara och S:t Jacobs församlingar och därefter i den 1989 nybildade Stockholms domkyrkoförsamling, dit också Storkyrkoförsamlingen fördes. I kyrkopolitiken representerade han Högerpartiet (och därefter Moderata samlingspartiet), men med ambitionen att arbeta över partigränserna.

Hans viktiga och omfattande arbete omfattade såväl kyrkofullmäktige och kyrkoråd som nämnder, utskott, stiftelsestyrelser och kyrkvärdskap. Så sent som vid 2009 års utgång lämnade han sitt sista församlingsuppdrag. Sven Håkan Paulson gjorde särskilt stora insatser för församlingens ekonomi, men också som kyrkvärd i samband med gudstjänsterna.

Sören Ekström, kyrkorådets ordförande i Stockholms domkyrkoförsamling