

Bengt Kindbom (1940-2011)

Publicerad i Tidningen FÖR 2011

När Bengt Kindbom fyllde 60 år och ungefär samtidigt lämnade posten som förbundsdirektör i Svenska kyrkans församlingsförbund sammanfattade vi i den festskrift som gavs ut hans gärning på följande sätt:

- Kyrkorådsledamot i Häggum i mer än tre decennier.
- Kommunalt verksam i Skultorp och Skövde under mer än två decennier. Landstingsledamot i Skaraborg.
- Riksdagsledamot i två decennier med uppdrag ibland annat fyra utskott, riksbanksfullmäktige och talmanskonferens.
- Utredningsuppdrag som behandlat data- och offentlighetsfrågor, folkbokföring, pressfrågor, kommunallagstiftning och kyrkliga frågor.
- Uppdrag som rört demokratin på ett internationellt plan som FN-delegat och valobservatör vid parlamentsval i Ryssland och Sydafrika.
- Poster i svensk förvaltning, bland annat som styrelseledamot i Televerket och Samhall Västgöta AB.
- Kyrkomötesledamot med framträdande roller i Organisations- och Kyrkolagsutskotten.
- Ledamot av styrelsen för Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund (senare bara församlingsförbund), som ordförande under åren 1989-1996. Förbundets direktör från 1996.
- Folkrörelseverksamhet med förtroendeuppdrag i bland annat Centerpartiet, Gruvindustriarbetareförbundet och Hembygdsförbundet.

I detta ryms inte bara ett utan flera storverk – och ändå är det bara hans gärning i koncentrat. Det ryms mycket också mellan dessa punkter.

Nu har Bengt lämnat oss efter en kort tids sjukdom. Vi sörjer och saknar honom. Varma tankar går till hans familj.

Som sakkunnig i kyrkofrågor och statssekreterare i Regeringskansliet och i särskilt hög grad som generalsekreterare i Svenska kyrkan samarbetade jag mycket nära med Bengt. Han var en ovärderlig tillgång med sin lojalitet mot den kyrka han tjänade, sin politiska erfarenhet och sin gedigna kunskap, särskilt om konstitutionella frågor och svensk lagstiftning.

Till detta kom ett osvikligt minne beträffande inte bara vad som sagts och gjorts i olika skeden av arbetet, utan också vad tanken och syftet varit med överenskommelser och beslut. Sviktade någon gång minnet i någon detalj fanns Bengts "svarta böcker" där han antecknade flitigt och noggrant.

Ett nära samarbete fordrar förtroende och en respekt som håller också då man har olika uppfattningar och skilda intressen att ta hänsyn till. Vi hade olika syn på hur relationerna mellan stat och kyrka borde se ut. Det rubbade inte tilliten det minsta – och för mig fanns aldrig någon tvekan om att allt som Bengt gjorde var motiverat av omsorg och Svenska kyrkan och hennes församlingar.

En bättre samarbetspartner än Bengt Kindbom kan man inte få. Det är därför som vi, även i sorgens stund, framför allt känner glädje, tacksamhet och respekt inför Bengts gärning.

Men minnet av Bengt Kindbom kan vare sig tecknas eller förstås utan påpekandet att hans gärning tydligt byggde på den lokala förankringen i den västgötska fromheten, kyrkligheten och hembygden. Att ha fått trakten kring Häggum förevisad för sig av Bengt är ett dyrbart minne, inte bara för kunskapens skull utan också för upplevelsen av verklig hembygds kärlek.

SÖREN EKSTRÖM

Publicerad i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Kyrkans Tidning 2011

Bengt Kindbom har efter en kort tids sjukdom avlidit 70 år gammal. Han sörjs närmast av hustrun Inez och tre söner med familjer. Bengt Kindbom var född i Häggum i Västergötland. Han utförde under ett mycket aktivt liv betydelsefulla insatser i både politik och kyrka. Startpunkterna fanns lokalt i kommunen, landstinget och Häggums församling. Han var också aktiv i Gruvindustriarbetareförbundet och i hembygdsrörelsen.

Bengt Kindbom var riksdagsledamot i Skaraborgs valkrets för Centerpartiet 1975-94. I riksdagen var han bland annat ordinarie ledamot i såväl Konstitutionsutskottet som Lagutskottet, liksom i Riksdagens förvaltningsstyrelse. Kindbom hade, även om han tidigt gått ut i förvärvslivet efter en kort skolgång, genom sin begåvning, noggrannhet och snabbt vunna erfarenheter en både bred och djup kunskap om det svenska samhället. Inte minst gällde det konstitutionella frågor och lagstiftning. Bland hans många uppdrag fanns ledamotskap i Televerkets styrelse samt utredningsuppdrag som rörde data- och offentlighetsfrågor, folkbokföring, pressfrågor, kommunallagstiftning och kyrkliga frågor. Internationellt var han såväl FN-delegat som valobservatör.

Bengt Kindbom var ledamot i Kyrkomötet 1983-87 och 1989-93. Där blev han tack vare sin konstitutionella och rättsliga kunskap ordförande i Första kyrkolagsutskottet, men han spelade också en framträdande roll i Organisationsutskottet. Efter att 1989-1996 ha varit ordförande i Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund, senare Svenska kyrkans församlingsförbund, blev han förbundsdirektör 1996-2000 i detta förbund.

I både det politiska och det kyrkliga arbetet var Bengt Kindbom starkt engagerad i stat-kyrkafrågan. Han motsatte sig i utredningsarbetet de beslut som ledde till nuvarande relationer mellan stat och kyrka vid millennieskiftet. Det gjorde han utifrån sina erfarenheter från det lokala kyrkorådet i Häggum, där han redan 1967 blev ledamot. Häggums församling och den västgötska fromheten tonade aldrig bort då Svenska kyrkans organisation diskuterades. Uttrycket att det är i församlingarna som Svenska kyrkans centrum finns stämmer väl på Bengt Kindboms synsätt.

Bengt Kindbom var urtypen för den hårt arbetande, alltid hederlige och kunnige kommunal-, riksdags- och kyrkopolitikern. Det gav honom stor aktning hos både meningsfränder och motståndare i diskussionen. Till hans inlägg lyssnade alla uppmärksamt.

Det demokratiska sinnelaget var starkt förankrat i Bengt Kindboms person. Hans uppfattning var att en debatt ska föras med sakargument och blanka vapen och när ett beslut är fattat ska det respekteras och åttlydas. Ett exempel på detta var hans sätt att hantera stat-kyrkafrågan. Han förde klart och kunnigt fram sin ståndpunkt, som inte var densamma som

vår, men när beslutet hade gått honom emot spelade han en framträdande roll i genomförandet i tydlig lojalitet med den kyrka han tjänade i nästan hela sitt liv.

Carl Gustaf von Ehrenheim, tidigare kyrkomötesordförande

Sören Ekström, tidigare generalsekreterare i Svenska kyrkan

Thomas Söderberg, biskop